

# Vrienden van het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet vzw

Secretariaat: Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet | Vrijdagmarkt 22, Antwerpen, België  
info@museumplantinmoretus.be

## Nieuwsbrief 1

september 2012

### In dit nummer

- Inhoudiging van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
  - Toespraak van Jean-Pierre Tricot, voorzitter
  - Toespraak van Iris Kockelberg, directeur MPM | PK
  - Sfeerfoto's
- Een mysterieus voorwerp
- Bezoek aan de Mercatortentoonstelling
- Museumnacht
- Uitstap naar Duisburg



### [Evenementenkalender](#)

MPM | PK sept | okt | nov | dec 12

Op 27 april vond de inhoudiging van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet plaats.



### *Voorzitter, prof. dr. Jean-Pierre Tricot, spreekt de genodigden toe.*

Vandaag vindt er in dit historisch pand een bijzondere gebeurtenis plaats: de oprichting van een nieuwe vriendenvereniging: de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet. Een vriendenvereniging die reeds een zeventigtal leden telt voor haar officiële stichting: waarschijnlijk een particulariteit, die ons het allerbeste doet verhoppen voor de nabije toekomst.

[Meer lezen ...](#)



### ***Iris Kockelbergh verwelkomt de nieuwe Vriendenvereniging.***

De Vrienden hebben me gevraagd om een recente schenking of aankoop toe te lichten, omdat ze het als een van hun doelstellingen zien om ook hier een versterkende rol op te nemen. Ik neem u graag mee langs een aantal verwervingen uit 2012 die in zaal 1 te zien zijn.

[Meer lezen...](#)

---

### ***Enkele sfeerfoto's van de inhuldigingsplechtigheid***



[Groot ...](#)



### ***Een mysterieus voorwerp***

Patricia en Martine du Roy de Blicqui, erven van Edward Moretus, schenken MPM|PK een voorwerp dat heeft toebehoord aan Balthasar I Moretus.

Het is de eerste keer sinds de oprichting van het museum dat een persoonlijk voorwerp van een van de bewoners van dit huis terugkeert. Maar wat is het?

[Meer lezen...](#)

.....

### ***Bezoek aan de Mercatortentoonstelling***

Het bezoek aan de presentatie was de eerste activiteit van onze vriendenvereniging.

Een 15-tal vrienden kregen van Jan Parmentier een boeiende uitleg over de reisverhalen, die een documentatiebron waren voor nieuwe reizen.

[Meer lezen...](#)



### ***Nacht van de Musea***

Tijdens de Museumnacht konden de talrijke bezoekers er bij het betreden van de trappenhall niet naast kijken. Aan de voet van het witte standbeeld prijkte een prachtige wervende affiche met de uitnodigende woorden: "*Word Vriend*".

[Meer lezen...](#)



### ***Uitstap naar Duisburg***

Als afsluiter van het Mercatorjaar organiseert de Vriendenvereniging een boeiende uitstap. We brengen een bezoek aan Duisburg, de stad in het Ruhrgebied waar Gerard Mercator het tweede deel van zijn lang en goedgevuld leven doorbracht.

[Meer lezen...](#)